

De Christengemeenschap/ De Kristenmienskip

Leeuwarden, 18 maart 2020

Beste leden en belangstellenden van de gemeente Leeuwarden,

De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het opzetten van een nieuwe webpagina om een centraal infopunt te creëren voor de communicatie in onze gemeente in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Deze crisis vraagt veel van ons allemaal. Het vraagt om de nodige voorzichtigheid, om belangen van grote groepen mensen, ook als wij die niet persoonlijk kennen. Het vraagt ook om een verhoogd bewustzijn voor ons die met de sacramenten van Christus verbonden zijn op onze specifieke manier binnen De Christengemeenschap. Het geeft de gelegenheid om ons te bezinnen op het wezenlijke van onze verbindingen met de sacramenten.

Verder vraagt het van ons flexibiliteit, onder omstandigheden het opgeven van oude gewoonten en het aanleren van nieuwe gewoonten op allerlei gebied.

Het gemeentebestuur- waar ik zelf ook deel van uitmaak- is naar aanleiding van de pandemie al een aantal malen met jullie in contact getreden evenals de vertegenwoordiger van de landelijke en internationale priesterkring, de heer Ernst Terpstra. Toch meen ik dat het ook op zijn plaats is dat jullie direct bericht ontvangen van mij als de naar de gemeente in Leeuwarden uitgezonden priester en dat doe ik nu.

Eerst moesten de communicatielijnen worden opgezet en dat had voor mij prioriteit.

Communicatie

Ik begin met een praktisch verzoek op het gebied van de gewone communicatie. Maak alsjeblieft **zo ruim en frekvent mogelijk** gebruik van ons online- infopunt. Je vindt het op

<https://leeuwarden.christengemeenschap.nl/gevolgen-uitbraak-coronavirus/>

Deze webpagina wordt zeer frekvent up to date gebracht. Als je niet handig bent met de computer of deze niet bezit, vraag dan aan iemand uit onze gemeente die je kent om je op de hoogte te brengen en te houden.

Wat deze crisis sociaal van ons vraagt

Op dit moment doen zich de gevolgen op sociaal gebied voelen. Enerzijds maakt het virus duidelijk hoe onvoorstelbaar wij als hele mensheid met elkaar verbonden zijn. Het doet dit op pijnlijke wijze. De reacties roepen in wezen op tot onderlinge barmhartigheid door het verlenen van medische hulp en verpleging maar ook tot bescherming tegen risico's.

Tegelijk komt er een dimensie bij die een bijzonder appèl doet op ons religieuze gemoed. We kunnen ervaren hoezeer we *lijden* onder deze door de situatie opgelegde afgeslotenheid en hoe we verlangen naar de verbinding met de medemens, in persoonlijk of in groepscontact of ook in de onderlinge dagelijkse dienstverlening in het economisch verkeer. Het kan je bewust maken hoe wij daar allemaal op aangewezen zijn.

Het lijden onder dit gebrek kan je bewust maken van deze behoefte aan verbinding, in geven en nemen. Het wijst je op de diepe behoefte liefde te ontvangen en je vermogen liefde te geven.

Praktisch gezien brengt diezelfde liefde ons ertoe nu fysieke afstand te bewaren. Dat lijkt vreemd en is onwennig. Dit echter met verhoogd bewustzijn voor het geheel te doen past wel bij de raadselen van de zieleontwikkeling in onze moderne tijd. Het gaat om handelen vanuit inzicht en compassie.

Wat wij op het christelijk-religieuze vlak kunnen doen: bewustzijn over de communie versterken

Onze beweging kenmerkt zich dat alles wat geïmpulseerd wordt door onze diensten en sacramenten zaak is van iedereen die daarmee verbonden is op zijn of haar eigen wijze.

Daarom is de doelstelling van onze Christengemeenschap altijd wat bescheiden en niet heel groots sociaal. Wij concentreren ons op het onderhouden van de christelijke bron zelf en laten de wateren die uit die bron stromen vrij hun weg in de wereld vinden.

Maar het is wel goed juist nu je te bezinnen op die werking van ons centrale sacrament, de mensenwijdingsdienst en de centrale gebeurtenissen daarin: die van de verwandeling van de substanties brood en wijn door het offer van Christus en het de gemeenschap en de wereld in stromen ervan door de communie met zijn wezen.

Kort geleden vond een gemeentegesprek plaats na afloop van een dienst over het wezen van de communie. Dit gesprek stond al in het teken van de beginnende uitbraak van het coronavirus.

Dit waren enkele hoofdlijnen uit dat gesprek:

De zogenaamde priestercommunie is in werkelijkheid een soort *point of entry*, een *beginpunt* van die communiestroom. We zijn daar allemaal met onze aandacht bij het altaar bij dat moment waarop de priester communiceert en daar gaat vervolgens de helende stroom de wereld in. De op de priestercommunie volgende gemeentecommunie waarbij brood en wijn worden uitgedeeld is een moment waarop deze communie door ons al bezig is de wereld in te gaan. Wat er vervolgens na de gemeentecommunie gebeurt is grotendeels onzichtbaar en dat is de wijde uitstraling, de werking van de communie door ons allemaal heen voor de wereld. De communie wordt in die beweging naar buiten dus enerzijds steeds onzichtbaarder, anderzijds dus steeds reëler.

In het licht van deze zienswijze verschijnt de nu optredende virusproblematiek ineens als een eigenaardig tegenbeeld: iets wat zich ook *verspreidt in de mensengemeenschap en de wereld* maar niet gezondmakend is. En tegelijkertijd roept dit ook weer van allerlei vragen op: wat zou van deze crisis de diepere betekenis kunnen zijn? Is het iets wat alleen isolerend werkt of scheidt het ook lotsverbondenheid en maakt het je daarvan bewust?

Dit zijn vragen die ik mij niet aanmatig te beantwoorden en zeker niet in een algemene brief, maar ik kan ze wel stellen. Het zet mij zelf ook aan het denken.

De praktische kant

Natuurlijk is de praktische kant in deze crisis erg belangrijk. Zolang niet van overheidswege elke gemeenteactiviteit verboden wordt is het zaak dat wij zo veilig mogelijk handelen.

De aard van onze mensenwijdingsdienst, het aantal bezoekers en de afmetingen van onze kerkruimte maken het op dit moment mogelijk diensten bij te wonen en daar in ziel en geest bijeen te zijn en tegelijk met de op dit moment geldende fysieke beperkingen rekening te houden.

Het bestuur heeft je hierover al geïnformeerd.

Als de regelgeving op dat punt verandert zullen wij je daarvan op de hoogte stellen

Ik zou nog enkele specifieke zaken willen toevoegen die gelden voor het bezoek aan de mensenwijdingsdienst. Enkele hiervan zijn ook door het bestuur al genoemd maar om je heen en weer bladeren te besparen geef ik die hier ook nog een keer.

- Hou je aan de aanbevelingen en regels van overheid en RIVM: wees voorzichtig met de deurklinken, houd in de cultusruimte onderlinge afstand (tenzij je uit één gezin bent) en bezoek onze diensten niet

als je verkoudheids- of griepachtige klachten hebt daar de symptomen daarvan niet te onderscheiden zijn van een coronainfectie in haar eerste stadium.

- De communie wordt tot nader order niet uitgedeeld en het moment van communiceren is dus wanneer de priester dit aan het altaar voor iedereen voltrekt.
- Geef elkaar geen handen, omarmingen, zoenen e.d. Verplaats gesprekjes van de voorruimte en hal naar buiten.
- Vanwege concreet besmettingsrisico houden we stille diensten, dat wil zeggen ook zonder dat er gemeenteliederen worden gezongen. Ook het koor zingt niet.
- Denk eraan dat ongeveer onze hele gemeente zich statistisch in de groep mensen met verhoogd risico bevindt. Dit geldt ook voor de priester, iets minder vanwege haar leeftijd van 63 jaar maar daar komt haar onderliggende chronische ziekte als risicofactor bij.
- Na de diensten vindt geen koffie- en thee drinken in de bovenruimte plaats en geplande activiteiten na de diensten vinden voorlopig niet plaats.

Voor wat *bezoeken* in de gemeente betreft - door de priester en onderling- geldt in de meeste gevallen dat we rekening hebben te houden met de extra risico's waarvoor overheid en RIVM waarschuwen. We kunnen proberen wat inventiever te worden in gebruikmaken van niet fysieke contactmogelijkheden.

Ik moet mij op het moment van het schrijven van deze brief daarover nog oriënteren hoe je voor een grote groep mensen met verschillende online-mogelijkheden gemakkelijke videogesprekken opzet- via Skype of WhatsApp- en zou je nu alvast willen vragen om als je mij wilt spreken zoveel mogelijk gebruik te maken van WhatsApp +31616790238 of email luijkenina@gmail.com.

In noodgevallen gewoon eerst contact opnemen natuurlijk en dan zien we wel.

Tot slot haal ik een welbekend gedicht van Ida Gerhardt aan:

Stem van de Herfstregen

Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan
rondom uw huis-het is uw aards verblijf.

Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan-
uw lichaam was altijd een aards verblijf.

Zonder bekommernis laat u ontgaan
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.

Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
de bevende, om wat is aangedaan
door u.

De liefde is uw eeuwige verblijf.

Ida Gerhardt,

uit De slechtvalk,

Den Haag: Bert Bakker, Daamen;

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.1966

Een groet, in verbondenheid en liefde

Nina Luijken